

VOORGANGER:

Ds. Nelleke van der Linden

OUDERLING VAN DIENST:

John van de Panne

INVALIDIAKEN:

Klaas van der Woude

COLLECTANT:

Connie Simonse

KINDERNEVENDIENST:

Ingrid Driessen

LECTOR:

Dick de Vries

ORGANIST:

Marjanne Deij

COLLECTEDOELEN:

1: Eigen diaconie

2: Kerk

KOSTER:

Kostersgroep

TECHNIEK GELUID:

Irene Oosterveld

TECHNIEK BEAMER:

Arne Tissing

Gemeentebrief 29 september 2024

Vredeskerk

AFSCHEID EN BEVESTIGING
AMBTSDRAGERS

OVER DEZE DIENST:

Profetie en genezing zijn gaven van God. Hoe exclusief zijn deze en andere Geestesgaven? Zijn ze voorbehouden aan een select gezelschap? En moet je ze dan ook beschermen om ontheiliging te voorkomen? In de Bijbellezingen horen we de zorg om een correcte omgang met datgene wat als heilig wordt gezien. Deze correcte omgang zien we terug bij de bevestiging van ambtsdragers, Joke de Witte-de Haan als pastoraal ouderling en Harry van Waveren als ouderling-kerkrentmeester. Van Ton Feijtel wordt afscheid genomen als ambtsdrager. Dick de Pee wordt bedankt als voorzitter van de taakgroep liturgie.

Voorbeden

kunt u doorgeven
via deze link,
[klik hier!](#)



KORTE TERUGBLIK EN VOORUITBLIK OP BEROEPINGSWERK.

Op **zondag 29 september '24** zal er aansluitend aan de dienst een terugblik worden gedaan door **Harry van Waveren** op de huidige stand van zaken: waar staan we nu en hoe zijn we hier gekomen. En door **John van de Panne** zal d.m.v. een vooruitblik een inkijkje worden gegeven inzake het proces van het beroepingswerk en de (on) mogelijkheden.

VERZETTEN VAN DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL NAAR 27 OKTOBER 2024

Doordat vandaag **zondag 29 september 2024** er twee nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en afscheid van een ambtsdrager wordt genomen is besloten om de viering van het Heilig Avondmaal (met brood en wijn/druivensap) te verzetten naar **zondag 27 oktober 2024**.

HELP KINDEREN IN OEKRAÏNE DE OORLOG DOOR!

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar nodig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma's. Er wordt daarom ook in 2024 een huis aan huis collecte gehouden in Nederland maar deze collecte is in Goes nog niet zo bekend en daar willen we als KIA werkgroep graag verandering in brengen!! Vooral omdat het gaat om kinderen die al jaren met oorlog te maken hebben. Daarom roepen we u op om deel te nemen aan deze collecte! De collecte wordt gehouden in **de week van 18 t/m 23 november a.s.** en u kunt zich aanmelden bij de coördinator Dhr. Herman Schoonakker, h.schoonakker@zeelandnet.nl

Voor meer informatie over deze collecte kunt u kijken op:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraïne>



VREDESPODIUM 1 OKTOBER, WE BEGINNEN WEER!

Op **dinsdagmiddag 1 oktober** starten we na een lange zomerperiode met het Vredespodium in de Vredeskerk. **Tussen 14.00 en 16.00 uur ben je welkom** bij het Vredespodium voor inloop, ontmoeting en themagesprek. We beginnen met een voorzichtige terugblik op de afgelopen zomer. Met dat wat jij zelf hebt meegemaakt of in je omgeving speelde. En in de ruimere kring: wat heeft je getroffen in het nieuws, in de kerk of in de maatschappij? "Geen moment komkommertijd", vatte iemand deze zomer samen. Herkenbaar? Het gesprek wordt geleid door **Bart van Noord** en **Nelleke van der Linden**. **Welkom!** Aanmelden is niet nodig.

HANDZAAM BOEKJE MET INSPIRERENDE ACTIVITEITEN!

Bij het laatste kerkblad Op Weg was het handzame boekje bijgevoegd met diverse activiteiten die de komende maanden in Goes en omgeving worden georganiseerd. De kerk laat zich op boeiende en creatieve manieren kennen. En u kunt daar bij zijn of aan meedoen! Dit weekend bijvoorbeeld met de Open monumentendag. En in oktober gaan een aantal gesprekskringen van start, waarvoor aanmelding vooraf wel gewenst is. Van harte aanbevolen dus!

ROUWATELIER: ONTMOETING MET HET LEVEN

Op **dinsdagochtend 8 oktober** maken we ruimte in de Vredeskerk voor mensen die verlies in hun leven ervaren, met verdriet en rouw. Het Rouwatelier is **iedere tweede dinsdagochtend in de maand, van 10.00 - 12.00 uur**. Er is ruimte voor jouw ervaring. We luisteren, delen en ontvangen van elkaar. We laten ons o.a. inspireren door (Bijbelse) verhalen, gedichten, kunst en de natuur. Daarom heet deze bijeenkomst een Rouwatelier. De bijeenkomsten worden begeleid door Annemarie Bogaard. Meer informatie over het Rouwatelier vind je in het Activiteitenboekje. Op dinsdagochtend 8 oktober staan koffie en thee vanaf 9.45 uur voor je klaar. Aanmelden mag bij Annemarie ([06 286 12 100](tel:0628612100)), maar is niet noodzakelijk.

MIDDAGGEBED - GROTE KERK

Wekelijks is er om 12.30 uur een korte dienst met zang, lezing en gebeden met een lector en een musicus om te begeleiden. Het duurt maar een kwartier (of paar minuten meer). Het is een inspirerend moment, even bezinnen, tot rust komen en je weer deel voelen in Gods grote geheel. In de Grote Kerk, **deuren aan de marktzijde zijn open vanaf 12.15 uur**. 1 oktober: LECTOR: **Kees van Damme** - MUZIKALE BEGELEIDING: **Janny Dieleman**

ZIJBEUK (ZAAL 2) VAN DE VREDESKERK IS DICHT.

Door de kerkenraad is besloten om vanaf heden de zijbeuk in de Vredeskerk zondags niet meer te openen. Dat is mede omdat het aantal gemeenteleden dat daar regulier zit gering is. En wat is leuker om met z'n allen in de grote kerkzaal te zitten. Komt bij dat dan de vaste vergaderopstelling kan blijven staan wat voor de vrijwillige kosters ook een plezierige bijkomstigheid is. Maar mocht het zondags te vol zijn in de kerkzaal dan schromen we zeker niet om de zijbeuk weer open te doen. Bedankt voor uw begrip. *Namens de kerkenraad, IJzaäk Adema, scriba*

ZANGROEP

Er hebben zich reeds mensen aangemeld om mee te zingen, en daar ben ik blij om!! **Tot 30 SEPTEMBER** kunt ook U nog een mail sturen naar betsydenekker@outlook.com We oefenen op **donderdagmiddag in de Vredeskerk, van 14 - 15.30 uur**. 4 weken voorafgaand aan een dienst, waarvoor we worden gevraagd. Dit kán nog wijzigen, als er werkenden zich melden!! Ook de HEREN uit onze gemeente: **VAN HARTE WELKOM!**

MEDITATIEVE WANDELING

Lopend in de vrije natuur kunnen je gedachten tot rust komen. In oktober wandelen we in de prachtige omgeving van Nisse over dijken en kronkelige paadjes, soms dwars door een broedgebied dat alleen in een bepaalde tijd van het jaar toegankelijk is. Soms lopen we langs een boomgaard, dan weer langs het water. Tijdens de wandeling worden stilte en gesprek af gewisseld aan de hand van een "thema voor onderweg". Na afloop van de wandeling is er koffie.

Aanmelden bij Janneke Herweijer via de mail: j.herweijer@xs4all.nl

WANNEER:	12 oktober
WAAR:	Dorpshuis Nisse
TIJD:	10.00 uur
TOEGANG:	7,50 euro

MEDITATIEKRING VANAF MAANDAGAVOND 30 SEPTEMBER

Wanneer je op zoek bent naar...stilte en gebed, (zelf)herstel, gezond leven; wanneer je nieuwsgierig bent naar verschillende vormen van meditatie, voel je dan vanaf maandagavond 30 september (weer) van harte welkom bij de Meditatiegroep. We beginnen om 19.15 uur in de Vredeskerk en ronden ca 20.15 uur af. Ervaring met mediteren is niet noodzakelijk. Aanmelden (kan via n.vander.linden@kpnmail.nl) is niet verplicht maar prettig om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers: max 15.



GEMEENTE GROEIGROEPEN:

Na 20 jaar groeigroep weet iedereen wel wat meedoen met een groeigroep betekent... of niet? Kom dan een keer meedoen. In een groeigroep mag je komen zoals je bent, met je twijfels, onzekerheden maar ook met de levenslessen die je geleerd hebt.

Zo helpen we elkaar bij onze weg door het leven met de Bijbel in de hand. Het nieuwe thema voor 2024-2025: Dichterbij dan je durft te dromen (God horen, zien en ervaren)

In dit gespreksboekje gaan we op zoek naar God. Want soms zijn we hem kwijt.

Dat is niet vreemd of ongewoon, kijk maar naar David en Job in de Bijbel.

Maar de Bijbel laat ons ook zien dat we God vaak te ver weg zoeken. Deze keer gaan we in 16 bijeenkomsten kras de Bijbel door. Al meer dan 25 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. Er is een inkijkexemplaar beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal:

<https://webshop.ewv.nl/wp-content/uploads/2024/05/GGG2024-bladerboekje.pdf>

We komen op woensdagavond volgens een vast schema om de 2 à 3 weken bij elkaar.

We starten op woensdagavond 2 oktober 2024 om 20:00 uur. Heb je zin in inspirerende en toffe gesprekken in een gezellige huiskamer. Meld je dan aan of vraag informatie bij:

John en Irene Dieleman, [0113-232864](tel:0113-232864), ienjdielem@zeelandnet.nl

Piet en Marja Vreeke, [0113-223767](tel:0113-223767), famvreeke@zeelandnet.nl



PERSBERICHT DEENS JONGENSKOOR KOMT NAAR ZEELAND

BROUWERSHAVEN/GOES – Het beroemde Deense jongenskoor Herning Kirkes Drengekor maakt in oktober in Nederland een tournee, waarbij Brouwershaven en Goes worden aangedaan.

Het koor, dat tot de beste van Denemarken behoort, staat onder leiding van dirigent Severin Korsgaard.

Tijdens de concerten wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht, dat varieert van klassieke Deense koormuziek tot moderne composities. De tournee brengt het koor naar kerken die tot de mooiste van Nederland behoren, waaronder die in Brouwershaven, Goes, Utrecht, Schoonhoven, Zwolle in Middelstum.

DE OPTREDENS VAN HET KOOR IN ZEELAND ZIJN OP ZATERDAG 12 OKTOBER:

13.00 uur: Concert in de Nicolaaskerk in Brouwershaven

17.00 uur: Choral Evensong in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

GRATIS TOEGANG, ER IS EEN COLLECTE.



GESPREKSKRING BIJBELSE VROUWEN..

In de gesprekskring 'Bijbelse Vrouwen, Verborgene Vrouwen' pakken we de draad op met de bespreking van het uitdagende Bijbelboekje 'Hooglied', mede aan de hand van het boekje van Iny Driessen 'Wat ben je mooi mijn lief'. De eerste keer dit seizoen is op **donderdag 10 oktober van 14.00 uur tot ca. 16.00 uur**, in de Vredeskerk.

Je kunt je nog aanmelden bij ds.Nelleke van der Linden (n.vander.linden@kpnmail.nl). De kring gaat door bij minimaal 5 deelnemers, maximaal 15.

STICHTING DE FIGURANT...

Lieve mensen, weer een rondzendbrief van mij, als Figurant en namens de Figurant. **Klik hier!** Bedankt als je even de tijd neemt om deze door te lezen. We zijn blij om een nieuw boekje en CD te kunnen aankondigen. Dank voor al jullie steun en reacties, de giften voor het werk van Amecet in Oeganda. Allemaal een goede week gewenst en vrede en alle goeds gewenst.



DE VREDESKERK ZOEKT:

KOSTERS(ECHTPAREN) OP VRIJWILLIGE BASIS

Vanaf 1 september j.l. worden de kosterstaken in de zondagmorgendienst van de Vredeskerk verricht door vrijwilligers. Op dit moment zijn er al 6 vrijwillige kostersechtparen beschikbaar voor deze werkzaamheden. Maar om de last nog meer te spreiden zijn we op zoek naar meer vrijwilligers, die hun steentje bij willen dragen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden of spreekt dit u sowieso aan om aan de kosterstakengroep deel te nemen? Graag contact met Kees Padmos, bereikbaar op [06-22474102](tel:06-22474102).



Mededelingen 29 sept. 2024



alskankerjeraakt

Themadag 'Rouw in mijn hart' | Goes

Vrijdag 11 oktober 2024

De themadag 'Rouw in mijn hart' is voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker of een andere ziekte. 's Morgens is er ruimte voor kennismaking en het met elkaar delen van het verlies dat we allemaal hebben meegemaakt. 's Middags gaan we hier op een creatieve manier vorm aan geven. De lunch wordt verzorgd.

Wanneer? 10.30 – 15.00 uur

Waar? De Levensbron, Mansholtlaan 1
3446 WP Goes

Toegang Gratis



Wil jij deze themadag meemaken?

Ga voor meer informatie en opgeven naar **www.alskankerjeraakt.nl** of scan de QR-code. Of bel met Mariska Brouwer, tel: 06-28964266

Op **11 oktober 2024** organiseert de stichting Als kanker je raakt een themadag. De themadag 'Rouw in mijn hart' is voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker of een andere ziekte. 's Morgens is er ruimte voor kennismaking en het met elkaar delen van het verlies dat we allemaal hebben meegemaakt. 's Middags gaan we hier op een creatieve manier vorm aan geven. Tussen de middag wordt u een heerlijke lunch aangeboden.

De dag vindt plaats in **De Levensbron, Mansholtlaan 1, 3446 WP Goes**. De dag is van **10.30 tot 15:00** en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en/of inschrijven: ga naar onze website www.alskankerjeraakt.nl. Of bel met Mariska Brouwer, tel. 06-28964266. Van harte welkom!



WE ZOEKEN CONTACT MET PAUL EN ANNEKE.

Op de boekenmarkt is een persoonlijke kaart gevonden die we graag terug zouden willen geven aan Paul en Anneke. Helaas is er geen achternaam of adres bekend. De kaart is verstuurd door Kees en Agaath (helaas ook zonder achternaam of adres). Als iemand de link kan leggen tussen deze 4 namen dan zouden we graag met deze persoon in contact komen. Meld je dan bij IJzaäk Adema – [06 51 46 67 87](tel:0651466787) of Connie Simonse – [06 - 10 30 02 19](tel:0610300219).

LAATSTE NIEUWS VAN DE ZOMERBOEKENMARKT IN DE GROTE KERK!

Afgelopen zondag, 22 september, is tijdens de afscheidsdienst van ds. Schellevis bekendgemaakt wat de totale opbrengst van de boekenmarkt is geworden. Voor degene die niet aanwezig was, of de dienst nog niet heeft bekeken via Kerkdienst Gemist, willen we u via de gemeentebrief ook nog een keertje informeren over het totaalbedrag, want dat was toch ver boven onze verwachting. Het totaalbedrag dat de boekenmarkt heeft opgebracht is:

€ 13.315,- 🎉
Hoe mooi is dat!

Bij deze willen we iedereen die hieraan heeft meegewerkt, op welke manier dan ook, nogmaals hartelijk danken!

Voor volgend jaar hopen we weer op uw medewerking te kunnen rekenen.

U kunt in ieder geval alvast beginnen met het sparen van boeken 😊.

BIJDRAGE VOOR CADEAU DS. JANOS SCHELLEVIS

Door gemeenteleden is totaal bijgedragen aan de nieuwe elektrische fiets voor ds. Janos een bedrag van maar liefst **€ 1.500**. Dit bedrag is ondertussen naar ds. Janos overgemaakt zodat hij verder kan in zijn zoektocht naar een nieuwe fiets. Wie weet spotten we hem binnenkort op een mooie elektrische fiets.

PASTORALIA:

Dhr. Paul Poleij, v.d. Spiegelstraat, is opgenomen in Hospice het Clarahofje.

Mw. Joke Burger-Noordhoek, Sint Maarten in de Groe, is weer thuis na haar ziekenhuisopnames.

WIJ GEDENKEN:

Op woensdag 25 september overleed in de leeftijd van 90 jaar **dhr. Anthonie Geldof**, sinds 2018 weduwnaar van Hannie Leenhouts. De laatste maanden werd hij verzorgd in Poelwijck te 's Heer Arendskerke. Maandag 30 september is in de Vredeskerk de afscheidsdienst geleid door ds. Nelleke van der Linden. Daarna vindt in besloten kring de crematie plaats. Bidden wij voor dochter Christa en de kleinkinderen.

AGENDA:

MAANDAG | 30 SEPT. - VREDESKERK - 19.15 uur: MEDITATIEGROEP

DINSDAG | 1 OKT. - GROTE KERK - 12.30 uur: MIDDAGGEBED

LECTOR: **Kees van Damme**. ORGANIST: **Janny Dieleman**

DONDERDAG | 3 OKT. - VREDESKERK - 09.30 tot ca. 11.30 uur: ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK,
BEMOEDIGENDE GROET NAAR:

Dhr. P. Poleij, vd Spiegelstraat, nu in hospice 'Het Clarahofje'

Fam. Vermaire-Hoogesteger, D.D. van den Boutstraat

Mw. M. de Haan-in 't Veld, Erasmuspark

Mw. A. de Kraker-Francke, Randhof



29 SEPTEMBER 2024

Orde van de Dienst

DS. NELLEKE VAN DER LINDEN

AFSCHEID EN BEVESTIGING
AMBTSDRAGERS

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel: Psalm 19

Welkomswoord en eventuele mededelingen
door Ouderling van Dienst John van de Panne

We gaan staan

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

O: ...Door Jezus Christus, onze Heer,

A: AMEN

INTOCHTSLIED: 19: 1, 3 en 6.

'De hemel roemt de Heer'.

Groet

V: De Eeuwige zal bij u zijn.

A: ZIJN GEEST ZAL IN ONS MIDDEN ZIJN!

We gaan zitten

KYRIE GEBED

KYRIË: 299B (enkel): 'HEER, ONTFERM U!'

GLORIALIED: 713: 1, 3 en 5.

'Wij moeten Gode zingen'.

DIENST VAN HET WOORD

*De kaarsen worden aangestoken aan
het licht van de Paaskaars.*

GEBED

Inleidend lied voor de kinderen:

LIED: 285: 1 en 2. *'Het licht is ons voorgegaan'.*

Aandacht voor de kinderen.

Kinderen gaan naar de nevendienst.

Inleiding op lezingen

EERSTE SCHRIFTLEZING:

Nummeri 11, 24-29

(kan iedereen zomaar profeteren?)

LIED: 316: 1 en 4

'Het woord dat u ten leven riep'.

TWEEDE SCHRIFTLEZING:

Marcus 9, 38-50 *(mag iedereen in Jezus'
naam demonen uitdrijven?)*

LIED: 324: 1, 2 en 3.

'Wat vrolijk over U geschreven staat'.

UITLEG EN VERKONDIGING

Orgelspel: **Meditation III, M.Chr. de Jong.**

DIENST ROND HET AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS.

- Afscheid aftredende ambtsdrager: **Ton Feijtel.**
- Voortstellen nieuwe ambtsdragers:
Mw. Joke de Witte-de Haan, pastoraal ouderling;
dhr. Harry van Waveren, ouderling-kerkrentmeester.
- Uitleg over ambtsdragers.
- Als inleiding en gebed om de Heilige Geest
zingen we **LIED: 362: 2 en 3.**
'Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild'.
- Vragen aan de nieuwe ambtsdragers.
- Zegen door handoplegging.
- Vraag aan de gemeente.

LIED 970: 1, 3, 4 en 5. *'Vlammen zijn er vele'.*

DIENST VAN ONS ANTWOORD

evt. gedachtenis overledene(n), **stilte**

Aandacht collectiedoelen:

1: Eigen Diaconaat

2: Kerk

GEBEDEN, STIL GEBED: **'ONZE VADER' LIED: 191**

Terugkoppeling met kinderen.

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan

SLOTLIED: 973: 1, 2, 3 en 4.

'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor'.

V:

A: AMEN (Lied: 431b)

Orgelspel: **Capriccio, J.J. Froberger.**



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde