

VOORGANGER:

Ds W. v.d. Hoek

OUDERLING VAN DIENST:

John van de Panne

DIAKEN VAN DIENST:

Jeannet Wondergem

COLLECTANT:

Connie Simonse

KINDERNEVENDIENST:

Sija van Baalen

LECTOR:

Simone Tahapary

ORGANIST:

Marjanne Deij

COLLECTEDOELEN:

1. Diaconie:

Noodhulp voor Gaza

+ EXTRA voedselbank

(boodschappen inzamelen)

2: Kerk

KOSTER:

Kostersgroep

TECHNIEK GELUID:

Dick Boogert

TECHNIEK BEAMER:

Fokke Roelofs

Gemeentebrief 17 november 2024

Vredeskerk

9E ZONDAG VAN DE HERFST
DIENST VAN **WOORD EN GEBED**



OVER DEZE DIENST:

PSALM 40 :1-12

ROMEINEN 11:33-12:11

Voorbeden

kunt u doorgeven
via deze link,
[klik hier!](#)



NIEUWS

M.B.T. INZAMELING

BOODSCHAPPEN

VOOR DE VOEDSELBANK

Afgelopen zondag 10 november hebben we al

6 volle bananendozen met boodschappen voor de Voedselbank

De Bevelanden ingezameld. Bovendien hebben we ook al een bedrag van 45 euro in contanten ontvangen.

Een geweldig resultaat tot nu toe! Mocht u vergeten zijn om boodschappen mee te nemen, geen nood.

Zondag 17 november kunt u deze alsnog bij de ingang van de Vredeskerk in de daarvoor bestemde dozen doen.

Alle lang houdbare levensmiddelen zijn welkom. De ingezamelde boodschappen worden de week daarop naar de Voedselbank gebracht. Het ontvangen geld zal door de diaconie worden overgemaakt.

Wie weet overtreffen we a.s. zondag de opbrengst van afgelopen zondag. Dat zou pas mooi zijn!

Namens de diaconie alvast bedankt voor de meegebrachte boodschappen.

VRIJWILLIGERSMIDDAG 24 NOVEMBER

Graag willen we alle vrijwilligers uitnodigen op 24 november na de kerkdienst gezamenlijk te lunchen (wordt verzorgd) en daarna een fietspuzzeltocht te rijden. Bij terugkeer is er koffie/thee met lekkers. Vervolgens is het informeel samenzijn en contacten onderhouden. Weet iedereen wel van iemand anders wat die voor vrijwillige taak op zich heeft genomen?

Het maakt niet uit of je slechts eens per jaar iets aan vrijwilligheid voor de kerk doet, of dat je er elke dag mee bezig bent. **We zien jullie aanmeldingen graag vóór ...10.... november tegemoet.** We gaan de fietspuzzeltocht met tweetallen rijden. Neemt u zelf een balpen mee?

Als je niet aan de fietspuzzeltocht mee wilt doen, maar **wel deze middag** aanwezig **wilt** zijn, dan kan dat natuurlijk ook (we hebben dan misschien gedurende de fietspuzzeltocht nog wel een vrijwillige taak).

Bij slecht weer zorgen we voor een alternatief programma.

John van de Panne jvdpanne59@gmail.com

Marlies Langeveld

mlangeveld@zeelandnet.nl

U kunt zich ook per telefoon aanmelden: 06-42406596



Mededelingen 17 nov. 2024



SCHOENENDOOSACTIE (LAATSTE WEEKEND)

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen we mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. **Helpen jullie mee?**

Dat kan door een schoenendoos te versieren en te vullen met spulletjes zoals beschreven in de folder: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Of door bij te dragen in de transportkosten (5 euro per doos). De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Zo maken ze – vaak voor het eerst – kennis met het evangelie. Vorig jaar gingen er meer dan 42.300 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Kinderen in Moldavië hebben soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren in Afrika kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben.

Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Bij de voordeur liggen actiefolders waarin u meer leest over de Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die kunt betalen via de QR-code op de envelop die bij de folder zit. Maar overmaken of het geld in de envelop stoppen, mag ook. De envelop mag in de schoenendoos die speciaal daarvoor bij de voordeur staat. Inleveren van de dozen en geld kan tot zondag 17 november.

Meer weten over de Schoenendoosactie? **Kijk op schoenendoosactie.nl**

GEMEENTEAVOND 26 NOVEMBER 2024

Op **DINSDAGAVOND 26 november** willen we, de kerkenraad, de gemeenteleden weer bijpraten over verschillende onderwerpen. Het hoofdonderwerp deze avond is: wat is de visie van de Protestantse Gemeente te Goes? Waarin zijn we herkenbaar als Protestantse kerk van Goes? Hebben we een duidelijke identiteit? *Martien Lodder* en *Bart van Noord* zullen met ons een aantal prikkelende stellingen behandelen waar we verder over praten deze avond. Naast dit grote onderwerp zullen we eerst spreken over de vacaturetijd / personele ontwikkelingen en de financiën 2025. **De gemeenteavond is in de Vredeskerk en vangt aan om 19.30 uur.** **De koffie en thee staat klaar om 19.15 uur. *Mogen we jou ook verwelkomen?***



AANKONDIGING: RODE LOPERDIENST: 8 DECEMBER 2024



THEMA: **Hoor je dat?**
VOORGANGER: Ruben Jobsen

MET MEDEWERKING VAN HET KOOR:
Happy Voices o.l.v. *Jacoline van der Plasse*

GEMEENTEBRIEF

Onze dank gaat uit naar **Pier Salverda** die 20 jaar samen met **Rinus Boudens** de gemeentebrief week in week uit in Goes-Zuid heeft rondgebracht. **Jan Honing** neemt nu het stokje van Pier over. Fijn dat dit zo belangrijke werk wordt voortgezet!

HEEFT U ZE AL? ...COLLECTEBONNEN!

Collectebonnen zijn elke donderdagochtend in de Vredeskerk verkrijgbaar. Voor meer informatie zie het kerkblad "Op Weg" of kijk op de site:

<https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven> <<< klik



Protestantse Gemeente
te Goes

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



Mededelingen 17 nov. 2024



CANTATE- KARAVAN

advent 2024

FILPJE
TER INSPIRATIE
KLIK HIER!

VOOR TICKETS...
KLIK U HIER!

**ZA
30
NOV**

**15:30 UUR NICOLAUSKERK WOLPHAARTSDIJK
20:00 UUR MARIAKERK NISSE**

**ZO
1
DEC**

**10:00 UUR
MOZESKERK KAPELLE-BIEZELINGE**



INFO & RESERVEREN:
www.cantatekaravaan.nl





Mededelingen 17 nov. 2024



MIDDAGGEBED - GROTE KERK Wekelijks is er om 12.30 uur een korte dienst met zang, lezing en gebeden met een lector en een musicus om te begeleiden. Het duurt maar een kwartier (of paar minuten meer). Het is een inspirerend moment, even bezinnen, tot rust komen en je weer deel voelen in Gods grote geheel. In de Grote Kerk, deuren aan de marktzijde zijn open vanaf 12.15 uur. **19 NOVEMBER:** LECTOR: **Anneke Brouwer** - ORGANIST: **Henk Tazelaar**

BASISKATECHESE – 18 NOV. - VOOR KINDEREN VAN 9 T/M 12 JAAR

Maandag 18 november is er weer basiskatechese voor kinderen van 9 t/m 12 jaar (groep 6 t/m 8 van de basisschool). Je wordt om 15.45 uur verwacht in de Vredeskerk. Vanaf 15.30 uur kun je al binnenlopen. Je kunt je nog steeds aanmelden om mee te doen bij ds. Nelleke van der Linden (n.vander.linden@kpnmail.nl, 06 53496567) of Fedor Hamelink (hamelink47@zonnet.nl, 0113 218797). Zij leiden de basiskatechese. **We hopen dat ook jij weer komt!**

LEZING VAN ALAIN VERHEY OVER ZIJN BOEK 'DE ZIN VAN ZIEKTE' OP 26 NOV.

Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. Het treft onszelf of mensen om ons heen, is kortstondig of chronisch, fysiek of psychisch, ernstig of beheersbaar. En zolang er mensen op aarde rondlopen, vragen ze zich af hoe we met ziekte moeten omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Welke betekenis kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte?

Theoloog Alain Verhey wordt geprezen om zijn vermogen bruggen te slaan tussen levensvragen uit oude tijden en de moderne tijd. **Op 26 november** vertelt en duidt hij Bijbelverhalen die belangrijke vragen stellen en verhelderende inzichten bieden over onze ervaringen met ziekte anno nu.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in boekhandel 'De koperen tuin'.

Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar in boekhandel "De koperen tuin" en op de avond van de lezing. **Toegang: € 10,-**

VREDESPODIUM 19 NOVEMBER: GELOVEN MET OVERTUIGING

Op **dinsdagmiddag 19 november** is het weer Vredespodium in de Vredeskerk. Tussen 14.00 en 16.00 uur ben je welkom bij het Vredespodium voor inloop, ontmoeting en themagesprek. Het thema "Geloven met overtuiging" is afgeleid van een geloofsbelijdenis die Gert van der Slikke aantrof in de Sint Maartenskerk in Kortrijk. Het is niet alleen een tekst om ook ons door te laten inspireren, de belijdenis daagt uit tot concreet geloven en doen. Het gesprek wordt deze keer geleid door Gert van der Slikke. Welkom! Aanmelden is niet nodig.

PASTORALIA:

Om ziekenhuisopname, ernstige tegenslag of uw wens voor pastoraal contact door te geven, kunt u terecht bij de pastoraal coördinator, ouderling **Joke de Witte: tel. 06 406 16 482** of een mailtje naar pastoraat@protestantsgoes.nl

WIJ GEDENKEN:

Op dinsdag 12 november overleed in de leeftijd van 93 jaar, **Maria Akke Kleppe**. Ria woonde in de Koriander in Heinkenszand. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis is aanstaande maandag in de Gereformeerde Kerk te Anna Jacobapolder en wordt geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor Ria's kinderen en kleinkinderen.

Op woensdag 13 november overleed in de leeftijd van 80 jaar, **Loes Kodde-Louws**. Loes woonde met haar man Ko aan de Zomerweg in Kloetinge; ze had lange tijd een heel actieve rol in onze gemeente. De dankdienst voor het leven van Loes is op woensdag 20 november om 13.30 uur in de Vredeskerk, en wordt geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor Ko, voor de kinderen en kleinkinderen..

AGENDA:

MAANDAG | 18 NOV. VREDESKERK - 15.45 uur: BASISKATECHESE Vanaf 15.30 uur kun je al binnenlopen

MAANDAG | 18 NOV. VREDESKERK - 19.30 uur: MEDITATIEGROEP

DINSDAG | 19 NOV. - GROTE KERK - 12.30 uur: MIDDAGGEBED LECTOR: Anneke Brouwer - ORGANIST: Henk Tazelaar

DINSDAG | 19 NOV. VREDESKERK - 14.00 uur: VREDESPODIUM: GELOVEN MET OVERTUIGING

DONDERDAG | 21 NOV. - VREDESKERK - 09.30 uur: ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, BEMOEDIGENDE GROET NAAR:

Mw. G. Cornelisse-Dane, Ter Weel, Johannaplantsoen

Dhr. P. Salverda, Ety Hillesumlaan (Kloetinge)

Mw. M. Fam. Grakist-Müller, Troelstralaan

Fam. Janse, Kapelseweg (kloetinge)



17 NOVEMBER 2024 - 10:00 UUR

Orde van de Dienst

DS. W. V.D. HOEK



9E ZONDAG VAN DE HERFST

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel: **Psalm 142**

Welkomswoord en eventuele mededelingen
door Ouderling van Dienst John van de Panne
We gaan staan.

BEMOEDIGING:

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

O: ...Door Jezus Christus, onze Heer,

A: AMEN.

LIED 142: 1 en 4 'Tot God de Heer hief ik mijn stem'
We gaan zitten.

GROET:

V: De Heer zal bij u zijn.

A: DE HEER ZAL U BEWAREN.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

A: AMEN.

LIED 283: 1, 3 en 4 'In de veelheid van geluiden'

GEBED VOOR DE NOOD VAN DE WERELD

KYRIË: **NLB 299B** (enkel).

GLORIALIED: 146A: 1 en 2.

'Laat ons nu vrolijk zingen'.

DIENST VAN HET WOORD

*Kaarsen ter weerszijde van de Schrift
worden aangestoken.*

GEBED

V: Door Jezus Christus, onze Heer

A: AMEN.

Aandacht voor de kinderen met Sija van Baalen
Kinderen mogen naar de kindernevendienst.

Inleiding lezingen

EERSTE SCHRIFTLEZING (lector: Simone Tahapary)

Psalm 40 :1-12

ANTWOORDLIED: PSALM 40: 1 en 3

TWEEDE SCHRIFTLEZING:

Romeinen 11:33-12:11

LIED 834 'Vernieuw mij o eeuwig licht'

UITLEG EN VERKONDIGING

Orgelspel: **inleiding op Lied 913**

ANTWOORDLIED: 913

'Wat de toekomst brengen moge'

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gedachtenis overledene(n).

DANKGEBED,

VOORBEDEN, STIL GEBED, *besloten met:*

ACCLAMATIE 367e (na de zin 'zo bidden wij zingend')

EINDIGEND **SAMEN ZINGEND** HET

'ONZE VADER'. (Lied:370)

Aandacht collectedoelen:

1. Diaconie: Noodhulp voor Gaza

+ EXTRA voedselbank (boodschappen inzamelen)

2. Kerk.

Terugkoppeling met kinderen.

ZENDING EN ZEGEN

We gaan staan.

SLOTLIED: 422

'Laat de woorden'

ZENDING EN ZEGEN

V:

A: AMEN (Lied: 431b)

Orgelspel: **Voluntary d minor,**

H. Heron



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde