



# Gemeentebrief

zondag 20 juni 2021 - 10:00 uur

1ste zondag van de zomer  
Dienst van Schrift en Gebed.

volg deze dienst via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) *klik hier.*

Voorganger :	<b>Ds. Nelleke van der Linden</b>	Kinderdienst:	<b>Wybrand Boonstra</b>
Ouderling van Dienst:	<b>Willemien Homburg</b>	Organist:	<b>Arno van Wijk</b>
Diaken van Dienst :	<b>Betsy den Dekker</b>	Techniek beamer:	<b>Dick Boogert</b>
Lector:	<b>Leo Ruissen</b>		

1STE COLLECTE: **Kerk in Actie: Noodhulp vluchtelingen Griekenland** - 2DE COLLECTE: **Kerk**

## DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel

### Welkom

Welkomstwoord door de Ouderling van Dienst Willemien Homburg.

*We gaan staan*

**BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:** O: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A: **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

Lied 28: 1, 4 en 5. 'Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here'.

*We gaan zitten*

**GROET:** V: De Ene zal bij u zijn.  
A: **ZIJN GEEST ZAL IN ONS MIDDEN ZIJN.**

### Kyriegebed.

Kyrie (Lied 299b, enkel)

Glorialied:

■ **Liefste Lied van Overzee I/1: 1, 2 en 3**

'Aan U, Vader, alle glorie.'

(melodie 103c: Loof de Koning, heel mijn wezen'.

## DIENST VAN HET WOORD

De kaarsen worden aangestoken  
aan het licht van de Paaskaars.

### GEBED

#### Aandacht voor de kinderen

#### Inleiding op de lezingen

LEZING UIT DE GESCHRIFTEN: **Job 38, 1-11.**  
(God antwoordt vanuit de storm)

Lied 850: 1, 2 en 3.

'Geen taal bij machte U te meten'.

EVANGELIELEZING: **Marcus 4, 35-41.**  
(Midden in de storm op zee.)

Lied: **917: 1, 3 en 5:** 'Ga in het schip, zegt Gij'.

#### Uitleg en verkondiging

Lied 933: 1, 2 en 3.

'Gij ziet ons vechten met de macht'.

## DIENST VAN HET ANTWOORD

Gedachtenis overledene(n)

### GEBEDEN

**dankgebed, voorbeden, stil gebed. Onze Vader: (NBV).**

aandacht voor collectedoelen.

**Terugkoppeling kinderen thuis.**

## ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 352: 1, 2, 5 en 7. 'Jezus, meester aller dingen'.

Zending en zegen

V: ....

A: **AMEN.** (gezongen)

Orgelspel

### 1. Aan U, Vader alle glorie

Sytze de Vries (1945)

John Goss (1800-1880)  
PRAISE MY SOUL

Aan U, Va - der, al - le glo - rie  
om het lich - ten van uw trouw,  
die met vre - de uit den ho - ge  
on - ze aar - de nieuw be - dauwt.  
U de e - re, U de glo - rie,  
zon die ons in le - ven houdt.

2. Om de Zoon U alle glorie,  
woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste,  
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie,  
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,  
die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde  
eenmaal haar gelaat hergeeft.  
U de ere, U de glorie,  
adem die in mensen leeft.

