



# Gemeentebrief

zondag 11 juni 2021 - 10:00 uur

2de zondag na Trinitatis  
Dienst van Schrift en Gebed.

volg deze dienst via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) *klik hier.*

Voorganger :	<b>Ds. Nelleke van der Linden</b>	Organist:	<b>Arno van Wijk</b>
Ouderling van Dienst/lector:	<b>Corry Verburg</b>	Techniek geluid:	<b>Jan Kwekkeboom</b>
Diaken van Dienst :	<b>Ko Kloet</b>	Techniek beamer:	<b>Arne Tissink</b>
Kinderdienst:	<b>Ellemijn van Waveren</b>		

1STE COLLECTE: **Diaconie Bartiméus** - 2DE COLLECTE: **Kerk**

## DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel

### Welkom

Welkomstwoord door de Ouderling van Dienst Corry Verburg.

*We gaan staan*

**BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:** O: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
A: **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

Lied 18: 1 en 5. 'Ik heb U lief van ganser harte, Here'.

*We gaan zitten*

**GROET:** V: De Ene zal bij u zijn.  
A: **ZIJN GEEST ZAL IN ONS MIDDEN ZIJN.**

### Kyriegebed.

Kyrie (Lied 299b, enkel)

Glorialied 304: 1 t/m 3 'Zing van de Vader, die in den beginne'.

## DIENST VAN HET WOORD

De kaarsen worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars.

### GEBED

#### Aandacht voor de kinderen

#### Inleiding op de lezingen

LEZING UIT DE PROFETEN: Micha 4, 1-7.  
'Eens zal de dag komen'.

Lied 87: 1, 2 en 3. 'Op Sions berg sticht God'

EVANGELIELEZING: Johannes 4, 5-26.  
Jesus in gesprek met de vrouw bij de bron.

**Lied: 'Op vleugels' no. 67:**  
'Had jij geweten wat God geeft'.

#### Uitleg en verkondiging

Lied 188: 1 t/m 4. 'Bij de Jakobsbron'.

## DIENST VAN HET ANTWOORD

Gedachtenis overledene(n) en/of  
aandacht voor collectedoelen.

### GEBEDEN

**Onze Vader: (NBV)**

#### Terugkoppeling kinderen thuis.

## ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 653: 1, 3 en 7.

'U kennen uit en tot U leven'.

### Zending en zegen

V: ....

A: **AMEN. (gezongen)**

Orgelspel

### 67. Had jij geweten wat God geeft

De Samaritaanse vrouw - Johannes 4

stem 1 Had jij ge - we - ten wat God geeft:  
Hij die met jou ge - spro - ken heeft  
o - ver jouw dorst - jij had ge - vraagd  
of Hij de kruik die jij daar draagt  
voor jou met wa - ter vul - len kon  
van - uit de wa - re le -vens-bron.

- Jij, die het ware leven schenkt,  
Jij, licht der wereld dat mij wenkt,  
bron van een stroom die niemand stuit,  
put Je voor mij in liefde uit!  
Geef mij dat water, dat ik drink  
en mij nooit meer de moed ontzinkt.
- Laat wie de eigen dorst erkent  
in Mij geloven, want Ik ben  
de bron, de levende fontein,  
die maakt dat alle dorst verdwijnt.  
Drink van het water dat Ik geef  
en dat de ware Geestkracht heeft!
- De kinderen van Abraham  
zijn loten aan de oude stam.  
En ieder die Gods gave kent  
wordt op die oude stam geent, drinkt  
met wie bij de bronnen staan:  
de Jood en de Samaritaan.

tekst Sytze de Vries (1945)  
melodie Daniel Rouwkema (1974)

